

We mogen het eindelijk verkondigen: Wij zijn de nieuwe meter en peter van het VVOC!

Toen we gevraagd werden, twijfelden we geen seconde! Natuurlijk, willen we ons steentje bijdragen aan deze warme en zinnige organisatie.

Voor we –tien jaar geleden- zelf geconfronteerd werden met de vroeggeboorte van onze jongste dochter hadden we geen weet van het bestaan van het VVOC .

Achter twee schuifdeuren in het ziekenhuis ging voor ons een nieuwe wereld open. Een wereld vol gepassioneerde mensen en medische hightech die ons en onze lotgenoten hoop, steun en vertrouwen gaven in bange dagen, spannende weken en lange maanden.

Die mensen hebben we voor altijd in ons hart gesloten. We beleefden met hen één van de meest intense en emotionele periodes in ons leven . Dagen vol hoop, wanhoop, vreugde en angst. Dagen vol eenvoudige en aardsmoeilijke vragen: Zal het ooit goedkomen? Wanneer zullen we pas echt gerust kunnen zijn? En ...wat als dit slechter afloopt dan verwacht?Een luisterend oor van mensen die weten wat je doormaakt is goud, zilver en brons tegelijk waard.

Een organisatie als het VVOC die bestaat uit vrijwillige ervaringsdeskundigen kan je alleen maar een warm hart toedragen en ten volle steunen.